

Ρατσιστική επιτροπή κατοίκων με τις πλάτες του δημάρχου ;

Με αφορμή το αλλοπρόσαλο περιεχομένου και πασπαλισμένο με μπόλικη ρατσιστική ρητορική κείμενο, που βρέθηκε πάνω στα αυτοκίνητα πολλών κατοίκων της περιοχής, το Σάββατο 28/5, θέλουμε να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους.

Η υποτιθέμενη επιτροπή πολιτών είναι ένα φτηνό τρικ του δήμαρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Κωσταντάτου, για να δηλώσει με τη μάσκα του «αγανακτισμένου κατοίκου», ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρέπει να εκδιωχτούν από τη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να δώσει πάτημα στο δημόσιο λόγο και να τονώσει τις πιο συντηρητικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, που υπάρχουν στις γειτονίες μας. Επίσης, με αυτό τον τρόπο, εκφράζει άγαρμπα και χοντροκομμένα, το πόσο τον καίει, αυτόν και το σινάφι του, η άμεση παράδοση του πρώην αεροδρομίου στον φίλο του, τον Λάτση. Τα λεφτά, που παίζονται στο πρώην αεροδρόμιο, είναι πολλά και διάφοροι «εργατικοί» και μοντέρνοι δήμαρχοι της περιοχής το έχουν καταλάβει παίζοντας μπάλα πάνω στις ζωές των κατατρεγμένων και των καταπιεσμένων. Αρχικά προσπάθησαν να εκφράσουν δημόσια τον οχετό τους σε μαζέματα κατοίκων, εκκλησίες και δημοτικά συμβούλια, πάντα με έναν υποτιθέμενο ανθρωπιστικό και αντικυβερνητικό λόγο, αλλά δεν τους βγήκε, αφού βρήκαν εμπόδιο όλους και όλες εμάς. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα μεγάλα μέσα που διαθέτουν. Την συνεχή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης αρκετές φορές αγκαλιά με επιφανή πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Κυριακός Μητσοτάκης! Και εν τέλει το στήσιμο στα κρυφά μιας ανύπαρκτης επιτροπής κατοίκων, που έκανε μοίρασμα κειμένων μισθώνοντας ολόκληρο συνεργείο, για να καλέσει σε προστασία των γειτονιών από την απειλή των μεταναστών, να «χτίσει» άγαλμα στον Λάτση και να λασπολογήσει ενάντια στις τοπικές συλλογικότητες.

Γνωρίζουν, χωρίς να μπορούν να το χωνέψουν, ότι οι περιοχές αυτές χτίστηκαν από πρόσφυγες, που, όταν έφτασαν εδώ, δέχτηκαν παρόμοια συμπεριφορά από τους ντόπιους. Ο κοινωνικός κανιβαλισμός, που προωθείται σαν λύση για την μη υποβάθμιση της περιοχής, η έμμεση προτροπή για προστασία των γειτονιών από τους μετανάστες, για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους, και άλλες τέτοιες ιδέες χρυσαυγίτικης προέλευσης θα μείνουν μόνο στα μυαλά μιας γραφικής μειοψηφίας. Διαφορετικά θα μας βρουν απέναντι τους. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας αυτής της ρατσιστοεπιτροπής, αλλά και σε κάθε δημόσια έκφραση τέτοιων σκεπτικών από δημάρχους, παπάδες, φασισταριά, αγανακτισμένους κατοίκους οι απαντήσεις θα είναι ανάλογες.

Την ίδια στιγμή στο κέντρο «φιλοξενίας» του Ελληνικού επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Ο υποσιτισμός, τα συσσωρευμένα σκουπίδια (λόγω..αμέλειας του δήμου) και οι γενικότερες ελλείψεις συνθέτουν το σκηνικό της εξαθλίωσης. Όσο ο Σύριζα πουλάει φιλανθρωπία, διαχειρίζεται το μεταναστευτικό/προσφυγικό με όρους στρατιωτικοποίησης και απομόνωσης των ανθρώπων αυτών. Έκτος των κέντρων «φιλοξενίας» μεταναστών, οι συμφωνίες με ΕΕ, τα κλειστά σύνορα, οι βίαιες επαναπροωθήσεις και οι πνιγμοί είναι και αυτά κομμάτι του παζλ, που λέγεται μεταναστευτική πολιτική. Ενάντια σε κάθε τέτοιου είδους διαχείριση εμείς από τη μεριά μας προτάσσουμε την έμπρακτη αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη όντας μαζί με τους κατατρεγμένους του κόσμου αυτού είτε λέγονται πρόσφυγες, είτε οικονομικοί μετανάστες. Άλλωστε και στις 2 περιπτώσεις πρόκειται για εξαναγκαστική μετανάστευση με βίαιους όρους (πόλεμοι ή οικονομική εξαθλίωση) και δεν χωράει κανένας διαχωρισμός. Οι γειτονίες μας πρέπει να είναι ανοιχτές για την ομαλή ένταξη και την αρμονική συμβίωση ντόπιων-μεταναστών. Η δημιουργία κοινοτήτων αλληλεγγύης και οι από κοινού αγώνες είναι ο μόνος δρόμος για την ικανοποίηση των αναγκών μας, για την κατάκτηση της αξιοπρέπειας και της

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!

Συλλογικότητες και αλληλέγγυοι/ες της περιοχής